



Zondag 15 september 2024



Wandelen voor OIGO

OC 'T KLOKHUIS BEVEREN-LEIE



Opgeven Is Geen Optie !

Afstanden

5km – 10km – 15km

Start

Oc 't Klokhuis (kerkdreef 23, 8791 Beveren-Leie)

Starten tussen 7u30 en 15u

Inschrijven

€3 vooraf (t.e.m.09/09), €5 ter plaatse
kinderen -12jaar gratis

Vooraf inschrijven ?

www.wandelenvooroigo.weebly.com (QR)

Storten op: BE88 9730 9836 8441 (gegevens vermelden)

Kimberly De Frene (0474/76.36.64)

Els Rigole (0472/41.02.10)

Via wandelenvooroigo@hotmail.com

Inschrijving is pas geldig na betaling

Extra:

Tombola met prachtige prijzen, goodiebag, hotdogs, ...



Tuinen Dirk

0475 41 66 88

056 32 63 68

tuinen.dirk@hotmail.com



v.u.: Wandelen voor OIGO, www.wandelenvooroigo.weebly.com, wandelenvooroigo@hotmail.com

Wie/Wat is OIGO ?

De VZW OIGO werd opgericht op 27 december 2007.

“De vereniging heeft tot doel een daadwerkelijke bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker en dit met alle nodige middelen en alle nodige initiatieven.”

- www.oigo.be -



Sinds 2015 steunt OIGO projecten binnen het O.L.V. van Lourdesziekenhuis Waregem

Vanaf 2024 zal OIGO ook projecten steunen binnen het A.Z. Groeninge ziekenhuis Kortrijk (Ten Oever)



Voorbeelden van projecten uit de afgelopen jaren:

Het aankopen van lasertoestellen*, het aankopen van verschillende ijskappen**; het in orde brengen van een ruimte waar kankerpatiënten kunnen genieten van gezichtsverzorging en massages, even weg van hun behandeling en ziekenhuiskamer, het financieren van een zorgmap, het project gesteund voor het ontwikkelen van Oncobrood en een deel gefinancierd voor de aankoop van een nieuw ijskapt toestel.

**“Lasertoestel: voor de behandeling van pijnlijke afters in mond- en keelholte tijdens de behandeling met chemo.”*

***“Ijskap: voorkomt of beperkt de haaruitval bij patiënten tijdens de chemokuur.”*



“Nie puppen”

Wij hebben Oigo leren kennen via Sandra Cauwels. Sandra was een vechter, geen opgever.

“Dat de aangekochte zaken door OIGO echt wel nuttig zijn en het comfort van de patiënt ten goede komen, heb ik de laatste maanden aan de lijve ondervonden.”

Helaas was de kanker te sterk en stierf Sandra op 22 december 2011.

